

HOCAM ŞABAN KUZGUN

Osman CİLACI*

15 Mayıs 2000 tarihinde kaybettiğimiz değerli ilim adamı, vefakar insan, kadirşinas dost Şaban KUZGUN'u ilk defa 1977 Nisan'ın da tanıdım. O tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek İslam enstitülerinin Öğretim Elemanı ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul'da geniş çapta Asistanlık imtihanı açmıştı.

Yıllarda Konya Yüksek İslam Enstitüsünde Mukayeseli dinler Tarihi Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta idim. Aynı Anabilim Dalındaki doktoramı bir yıl önce tamamlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu çok geniş çaplı Asistan alımı ile ilgili imtihanı yapmak için, ekseriyeti Yüksek İslam Enstitülerinden olmak üzere, Ankara İlahiyat Fakültesi, Erzurum İslami İlimler Fakültesi ve diğer bazı ilgili fakültelerden davet ettiği öğretim üyelerinden oluşan çeşitli komisyonlar kurmuştu. İşte bu komisyonlardan biri olan Dinler Tarihi komisyonunda, merhum hocam Prof.Dr.Hikmet Tanyu ve Şaban Kuzgun Bey'le aynı kaderi paylaşan trafik kazası kurbanı meslektaşım Prof.Dr.Günay Tümer Bey'le birlikte görev yapmıştık. Bu vesile ile ebedi aleme intikal eden biri hocam, her üç meslektaşına Cenab-ı Hak'tan engin rahmet mağfiretler diliyorum.

Bahsi geçen imtihanların yapıldığı o yıllar, ülkemizin süratle kaosa sürüklemediği günlerdi. Bu bakımdan ülkenin içinde bulunduğu fevkaledede ahvalden ve gergin ortamdan herkes gibi biz de ızdırap duyuyorduk.

Sıkı güvenlik tedbirleri içerisinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde İstanbul (Kadıköy) İmam-Hatip Lisesinde yapılan bu imtihanlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki merhalede gerçekleşmişti. İmtihanın yazılı kısmını başaran adaylar, ertesi gün sözlü sınava tabi tutuluyorlardı. İşte Şaban Kuzgun Bey'i bu sözlü imtihanında daha yakından tanıma imkanını buldum.

Sözlü imtihanı da başarı ile tamamlayan Şaban Kuzgun, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsüne Dinler Tarihi Asistanı (Araştırma Görevlisi) olarak tayin edilmişti. Bu tarihten sonra Onunla çeşitli vesilelerle karşılaşmak, görüşmek bilhassa meslekî toplantılarda bir araya gelmek imkanları doğmuştur. Yanlış

* Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

hatırlamıyorsa Onunla en son karşılaşmamız Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Doçentlik Jüriminde (Ekim 1996) olmuştur.

Yüksek İslam enstitüleri akademik yapılanmaya kendi statüsü içerisinde imkan vermediği üstelik ben de beş yıl Doçentlik Yabancı Dil Sınavına girmediğim için akademik unvanları almakta geç kalmış sayılırım.

Tanıyabildiğim kadarıyla Prof.Dr.Şaban Kuzgun azmi, enerjisi, merakı ve çok çalışmasıyla, Dinler Tarihi sahasında önemli araştırmalar yapmış ve bunların çoğunun yayınlanmış bir ilim adamıdır. O'nun, Dinler Tarihini yakından ilgilendiren akademik seviyedeki kongre sempozyum ve panellerin hemen hepsine tebliğle veya müzakereci olarak katıldığını bilmekteyiz.

Mesleki birikim ve tecrübelerini hayata geçirebileceği ve öğrencilerine en faydalı olabileceği bir dönemde Şaban Kuzgun Hoca'yı kaybetmiş bulunuyoruz. O ilmi faaliyetlerini sadece Üniversite çatısı altında sürdüren bir ilim adamı değildi. Nitekim elim trafik kazasında hayatını kaybettiği zaman da bir kuruluşun tertip ettiği (Şanlıurfa) Dinlerarası Diyalog Sempozyumundan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine dönüyordu.

Bilgi, birikim, tecrübe ve araştırmalarının büyük bir kısmını yayınlamış olması en büyük tesellimizi teşkil etmektedir. Bu yayınlar şüphesiz Dinler Tarihine ilgi duyan her kesimden insanımıza faydalar sağlayacak hayırla yad edilmesine vesile olacaktır.

Burada bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Bilindiği üzere Türkiye'de Ankara İlahiyat Fakültesi (Kasım 1949) nin açılışından sonra Mukayese- li Dinler Tarihi Kürsüsü, merhum Prof.Dr. Hikmet Tanyu Hoca'nın bu kürsüde ilk doktora yapması ve ardından aynı kürsüde öğretim üyesi olarak çalışmasıyla aktivite kazanmıştır.

Bu gün ülkemizdeki Dinler Tarihi hocalarının hemen hepsi (Günay Tümer, Mehmet Aydın, Osman Cilacı, Abdurrahman Küçük, Şaban Kuzgun, Ö.Faruk Harman, Harun Güngör, Mustafa Erdem, Baki Adam) merhum Hikmet Tanyu'nun eseridir. Merhum arkadaşımız Şaban Kuzgun da bu kürsüden feyz almıştır. Her Dinler Tarihi Öğretim Elemanı, hocaların hocası Prof.Dr.Hikmet Tanyu'dan feyz almanın ve O'nun ekolünden olmanın bariz izlerini taşır. Şimdi artık o ekol mensuplarından biri daha Şaban Hoca da aramızdan ayrılmış bulunuyor.

Cenab-ı Hak'tan niyazımız, rahmetini O'ndan da esirgememesi, günahlarını bağışlayarak Şaban kulumu Cennetiyle mükafatlandırmasıdır.