

HİKMET YURDU

Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

ISSN: 1308-6944

www.hikmetyurdu.com

Hikmet Yurdu, Yıl: 2, S.3 (Ocak-Haziran 2009), ss. 45-46

Hocam Zahid Aksu

Doç. Dr. A. Faruk Sinanoğlu

Y. Emre, "Bu can gövdeye konuktur. Bir gün olur çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi", diyor. Zahid Aksu hocamız fani dünyadan ebedi aleme göçtü; örnek davranışları ile artık yanımızda olmasa da, onun güzel hatıraları, güzel düşünceleri aramızda hep yaşayacaktır.

Hocamızın vefat haberini alınca, ruhumda tanımı mümkün olmayan bir kırılmanın derinliğini ve acısını hissettim. Hocayı 1976'da Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesine ilk ayak bastığımda tanımıştım. İnsanoğlunun bayağılığını benimsemeden, gündelik ve sıradanlığın dışında tutum ve davranışları ile farklılık gösteren bir kişiliğe sahipti. Adeta insanın edep ile kopmuş olan ilişkilerini yeniden kurgulamaya çalışıyordu.

Zahid Aksu Hoca, bir insanın yalnız başına yüklenemeyeceği ağır bir yükü üstlenmişti. O yurduna, inançlarına, kültürüne gönülden sevdalıydı; ve bu derin bağlılıktır ki, o ağır yükü taşımasına yardım ediyordu. Hocamla aramızdaki ilişkiler o günden sonra otuz küsur yıl boyunca hoca-öğrenci ilişkilerinin ötesinde ağabey-kardeş ilişkisine dönüşerek ve derinleşerek devam etti. Burada yazdıklarım, Hocam Zahit Aksu'nun özelliklerini açıklamadan ve tasvir etmeden çok uzaktır.

Hocamızın bilim ve millet namına çok önemli, kıymetli projeleri mevcuttu. Bunlardan bir kısmını gerçekleştirme imkânı bulurken, bozulan sağlığı nedeniyle bir kısmını gerçekleştirme imkanı bulamadı.

Zahid Aksu, Türk milletinin toplumsal yaşantı ve düzeyini, ekonomik, siyasi ve hukukla ilgili tutumlarını ortaya koyması bakımından ve felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji bakımından çok önemli olan Osmanlı Adli Sicillerinin bilim ortamına kazandırılması için bir proje hazırlamıştı. Bakanlık tarafından kabul

* İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

gören projesini gerçekleştirmesi amacıyla Milli Kütüphanede görevlendirilmişti. Yaklaşık aylığının üçte birinin kesilmesine rağmen hocamız bundan hiç rahatsızlık duymamış, Ankara'da Milli Kütüphanenin arşivinde büyük bir zevkle iki yıl çalışmıştı. Günümüzde insanların birkaç kuruluş karşılığında değerlerini pazarlığa çıkardığı bir dönemde, Hocamızın bu tutumu bilim insanlarına umarım örnek olur. Hocanın büyük katkıları ile Ankara'da toplanan Osmanlı Mahkeme Defterleri, Türk devlet yapısından ekonomisine, toplumsal tabakalaşmadan örf ve adetlerine kadar tarihin derinliklerine ışık tutacak mahiyette Milli Kütüphane'de araştırmacıları beklemektedir. Nitekim Milli Kütüphane'ye bir gün yolum düştüğünde, başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya'dan olmak üzere dünyanın pek çok yerinden bilim insanlarını Osmanlı Mahkeme Defterleri üzerinde çalışmalar yaparken görmüştüm.

Zahid Aksu, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kurucu dekanlığını yürütürken de, üniversite bünyesinde Osmanlı Adliye Sicilleri Araştırma ve Uygulama merkezini kurmuş, buradan Hoca'nın önderliğinde güzel araştırmacılar yetişmişti. Bunlardan birisi de ne yazık ki genç yaşta kaybettiğimiz ve her zaman rahmetle andığımız arkadaşımız Dr. Talip Atmaca idi.

Hocamızın vatanperverliğini gösteren bir anekdotu aktarmak isterim. Hocam 1980'de ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. Tedavisi için de Ankara hastanelerinden birisine sevk edilmişti. Yaşı elli ve üzerinde olanlar hatırlarlar. 1980'li yıllar Ermeni Asala örgütünün Türk dışişleri görevlilerine yönelik terör eylemlerinin yoğun olduğu bir dönemdi. Millet açısından dramatik bir durumdu. Zahid Aksu'nun tedavi için Ankara'da bulunduğu sırada adını şu an hatırlayamadığım bir Türk dışişleri görevlisi şehid edilmişti. Akşam televizyonda haberleri seyrederken, sağlığının elvermemesine rağmen Hoca'yı, şehidimizin cenaze töreninde görmüştüm. İşte Zahid Aksu bu idi. Zahid Aksu'yu yakından tanıyanlar çok iyi bilirler ki, onun insani ve dini bütün meziyetleri kişiliğinde toplayan ve bunları tavizsiz yaşayan yüksek bir bilim ve ahlak kahramanı olduğunu söylemek asla abartılı bir ifade olmaz

Rahat uyu Hocam, fikirlerinin ve ilkelerinin bekçileri hep olacak.