

## Osmaniyeli Zahit Aksu

İsmet İPEK\*

Osmaniye; Adana ve Mersin'den sonra, Çukurova'daki üçüncü büyük il-  
dir. Doğu Çukurova'da, Adana-Hatay ve Gaziantep yollarının kavşağında bulu-  
nan Osmaniye, Toros Dağlarından çağlayarak akan Ceyhan Nehri'nin suladığı  
bereketli topraklarda kurulmuş bir şehirdir.

Buradaki kayıp Kınık şehrini saymazsak Osmaniye'nin kuruluşu yenidir.  
Dağlarda ve ovada yaşayan Türkmen aşiretlerini iskân etmek için gönderilen  
Osmanlı ordusu Fırka-i Islahiye tarafından 1865'te Hacı Osmanlı Köyü'nün üs-  
tüne kurulan Osmaniye, başta Payas Sancağı'na bağlı bir kaza merkezidir. Payas  
Sancağı 1878'de Cebelibereket Sancağı adıyla Yarpuz'a nakledilmiştir. 1908'de  
Erzin'e nakledilen Sancağın 1910'da Osmaniye'ye nakledilmesiyle Sancak mer-  
kezi, 1924'te Sancakların Vilayete dönüştürülmesi sebebiyle de Cebelibereket  
Vilayeti'nin merkezi haline gelmiştir. 1933'te vilayet hakkı elinden alınıp Seyhan  
(Adana) İline bağlı bir ilçe haline gelen Osmaniye il hakkını 1996'da yeniden elde  
etmiştir.

Üç tarafını çeviren yüce dağları, sulak ovaları ve verimli toprakları ile  
Osmaniye yeşil bir şehirdir. Her Osmaniyelinin zihninde; billur gibi akan Kara-  
çay'ın, burcu burcu kokan portakal bahçelerinin, her yaz çıkan Zorkun Yaylası-  
nın hatıraları gizlidir. Geleneksel yemekleri; kömbesinin, köftesinin, tırşığının,  
toğgasının, kışın portakalının, yazın incirinin, üzümünün, narının, yayla meyvesi  
çileğinin, elmasının, kirazının, vişnesinin tadı her Osmaniyelinin damak zevki-  
dir.

1926'da ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Osmaniye  
"güzel kalpli mert insanlar" şehridir. Adana olayları diye bilinen 1909 isyanla-  
rında Osmaniyeli eski komşuları Ermenilerin hain oyuna gelmemiş, isyanın be-  
delini Cebelibereket Sancağı'nın merkezi olan Erzin'de idam edilen Bahçe Müf-  
tüsü İsmail Hakkı Efendi ve 16 arkadaşı ile ödemiştir.

\* Emekli Adana Müze Müdürü.

Osmaniyeli milli mücadelede işgalci Fransız ordusuna karşı üç yıl kahramanca direnmiş, 7 Ocak 1922'de yeniden bağımsızlığını elde etmiş şehit Kelceoğlu Alilerin, Palalı Süleymanların, Rahime Hatunların şehridir.

### Zahit Aksu'ya Vefa

Vefalı olmak insan içindir. Her insanın beraber olduğu arkadaşlarından ve yaşadığı çevreden vefa beklemesi çok tabiidir. Arkadaşlarının ve şehrinin de ona vefa göstermesi hem Allah'ın emri, hem de peygamberin tavsiyesidir. Vefalı olmak teorikte kolay gibi olsa da pratikte öyle değildir. Vefalı insan veya şehir denince akla onlarca soru gelir.

Vefalı olmak nedir?

Vefalı olmak bir fatiha göndermek midir?

Vefalı olmak anma programı tertip etmek midir?

Vefalı olmak ismini bir sokağa, bir meydana, bir binaya vermek midir?

Yoksa bunların hepsi vefanın birer derecesi midir?

Bu sorular daha çok uzatılabilir.

Osmaniye vefalı insanların şehridir. Ama vefalı olmanın yolları konusunda Osmaniyeli henüz istenen düzeyde ve pratikte değildir. Çünkü modern hayatın çarpık düzeninde, yeni oluşmakta olan kent kültüründe vefalı olmak kolay değildir.

Geçtiğimiz 16 Ekim 2008 günü Ankara/Sincan'da vefat eden Osmaniyeli ilim adamı Prof. Dr. Zahit Aksu'ya vefa için Osmaniye'nin tek görsel yayın organını ORT televizyonundaki "Onlar Böyleydi" adlı programımızda özel yayın tertip ettik. Canlı yayında, merhumun yakın dostu Emekli İmam Hatip Okulu Müdürü Şükrü Arıkan ve Erzurum/Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu, Osmaniye Türkocağı temsilcisi Emekli Öğretmen Mustafa Eroğlu ile merhumu yâd ettik.

Vefa konusunda son sözü Şükrü Arıkan hocamız söyledi; **"Arkadaşlık üç özelliğe sahip olmaktır. Birincisi sadakattir. Öldükten sonra da hayırla anmaktır. İkincisi arkadaş sevgisini mal, mülk ve dünya sevgisinin üstünde tutmak, üçüncüsü de arkadaş sırrını ölünceye kadar saklamaktır."**

### Bestami Hocalar

Prof. Dr. Zahit Aksu, Osmaniye’de “**Bestami Hocalar**” diye bilinen saygın bir ailedendir. Babası Bestami Aksu, Osmaniye’de Merkez Vaizliği ve Müftülük yapmış bir abide şahsiyettir. Aslen Erzinli olan Bestami Aksu, Osmaniye Müftülüğü Merkez Vaizi olması sebebiyle Erzin’den Osmaniye’ye göç etmiş, şimdiki Mehmet Akif Ersoy Mahallesine yerleşmiştir.

Bestami Aksu’nun göç edip geldiği, Prof. Dr. Zahit Aksu’nun yetiştiği 1940’lı yıllar Türkiye’de Milli Şef İsmet İnönü devridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu yeni Türkiye Cumhuriyetini eski Osmanlı yönetimine karşı korumak için özellikle dini konularda devletin tavizsiz olduğu tek partili devirdir.

Bilindiği gibi Cumhuriyeti korumak içgüdüleriyle Milli Şef İsmet İnönü başkanlığındaki CHP Hükümeti biraz da haddini aşmış, ezanı Türkçe okutmaya başlamış, mahalle hocalarının izinsiz açtığı Kur’an Kurslarını ve bazı camileri kapatmıştır. 1957’deki Adana mitinginde DP Genel Başkanı Adnan Menderes, CHP devrinde 800 caminin satıldığını, camilerden kamyonlarla fena şeyler taşındığını ve Türkçe ezan davasını bağıra bağıra anlatmıştır. (Çağının Tanığı Yeni Adana Gazetesi, 79. Yıl Anı Kitabı, Adana-1996)

Türkiye’nin içinde bulunduğu böyle bir devirde Osmaniye’de çok güçlü ve etkin bir din adamı sınıfı görülmektedir. 90 yaşlarındaki Türkistanlı Abdurrahman Kavuncu’dan sonra göreve gelmiş Osmaniye Müftüsü Mustafa Yazar, Müftülük Merkez Vaizi Bestami Aksu, Müftülük Kur’an Kursları Öğretmeni Ahmet Çardak, Envarülhamit Camii İmam-Hatibi Ali Rıza Genç, Envarülhamit Camii Müezzini Ali Arpacı gibi her biri Osmaniye’nin dini tarihinde sözü dinlenen şahsiyetlerdir.

Bestami Aksu; Adana, Antalya, Edirne gibi büyük vilayetlerde İl Müftülüğü, birçok ilçede İlçe Müftülüğü yapmış, son olarak Osmaniye İlçe Müftülüğü görevine atanmış, 1960’ta Osmaniye dışına tayin edilince emekliye ayrılmış bir din görevlisidir.

Aslen Dörtiyol İlçesi'ne bağlı Ocaklı Köyü'nden olan Bestami Aksu'nun eşi Muhterem Hanım, Hocazadelerden Şükrü Arıkan'ın teyzesinin kızı, Osmaniye'nin saygın ailelerinden Hacı Ziya ve Hacı Halil Güney'in kız kardeşidir.

Bestami Aksu'nun Muhterem hanımla evliliğinden; Zahit, Ülfet (Çomu), Ayşe Bereket(Gökcan), Zeki, Fazilet (Poyraz), Selamet (Bayraktar) dünyaya gelmiştir.

### **Zahit Aksu Kimdir?**

Bestami Aksu'nun ilk çocuğu olarak 10 Mayıs 1936'da Erzin'de dünyaya gelen Zahit Aksu, babasının Merkez Vaizi olması sebebiyle Osmaniye'ye gelmiştir. İlkokul tahsili için 1943'te Osmaniye 7 Kanunisini Mektebine, şimdiki 7 Ocak İlkokulu'na giren Zahit Aksu, İlkokuldan sonra Cumhuriyet Meydanı'nın yerindeki eski Osmaniye Ortaokulu'nu da başarıyla bitirmiştir.

Zahit Aksu, ilkokul ve Ortaokul yıllarında iken, evinde babasından aldığı derslerin yanı sıra, yaz tatil günlerinde de Envarülhamit Camii karşısındaki Müftülük Kur'an Kursunda, Ahmet Çardak Hoca'ya gitmiştir.

Osmaniye Ortaokulu'ndan sonra Zahit Aksu yaşlıları ve arkadaşları; Nihat Ezici'nin, Osman Yılmaz'ın ve Ahmet Şahin'in gittiği Halep ve Şam Medreselerine gitmiştir. Halep Medresesinin İlkokul seviyesinde İdadi Mektep olması sebebiyle doğum tarihini 01.01.1942 olarak değiştirip yaşını küçülüğü söylenmektedir. Halep'ten sonra Şam Medresesine giden Zahit Aksu, 4 yıl kaldığı Suriye Medreselerinde Arapça ve Sarf-Nahiv bilgisini iyice geliştirmiştir.

Zahit Aksu, Türkiye'ye döndükten sonra 1955'te Adana Erkek Lisesi'ne gönderilmiştir. Lise'den sonra 1959'da tekrar Şam'a giden Zahit Aksu 1960'ta Türkiye'ye gelmiş, aynı yıl; hem fark derslerini vererek Adana İmam-Hatip Okulu diplomasını almış, hem Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanmış, hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Ankara/Maltepe Camii İmam Hatibi olarak atanmıştır.

İlahiyat Fakültesinde öğrenci olan, Maltepe Camiinde İmam Hatip olarak görev yapan Zahit Aksu, İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci arkadaşlarından Balıkesirli İsmihan Gönül hanımla 1963'te evlenmiştir.

Babası Antalya Müftüsü iken tedavi için İstanbul'a giden annesi Muhterem Hanım'ın vefatını öğrenen Zahit Aksu'nun tesellisi herhalde dünyaya gelen tek evladı kızı Şule'dir.

Zahit Aksu, Ankara İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra dış ülkelerde doktora yapmak için açılan sınavı kazanmış ve 1965'te Paris, Sorbon Üniversitesine gitmiştir. İyi derecede bildiği Arapça ve Farsça'dan sonra 7 yıl kaldığı Paris'te de Fransızcasını geliştirmiştir. Zahit Aksu Paris Kütüphanesinde bulunan Osmanlı devri yazma eserlerini incelemiştir.

Bir akademisyen olarak Türkiye'ye dönen Zahit Aksu; Erzurum/Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde, Kayseri/Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ve Malatya/İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak hizmet etmiştir.

Darende İlahiyat Fakültesi'nin kuruculuğunu ve 1996 yılına kadar dekanlığını yapan Prof. Dr. Zahit Aksu, görev süresi uzatılmayınca Kayseri /Erciyes Üniversitesindeki kürsüsüne tekrar gelmiş, ama kalp rahatsızlığı sebebiyle emekliliğini istemiş, tedavisinin kolay olması için Ankara'ya yerleşmiştir.

Türkiye'nin yetiştirdiği mühim İslam hukukçularından ve Osmanlı hukuk sistemi hayranlarından olan Prof. Dr. Zahit Aksu, emeklilik hayatını Ankara'da geçirirken, 2000 yılında kalp rahatsızlığı sebebiyle birkaç ay hastanede yatmak zorunda kalmış, bu hastalıktan kurtulmuşsa da 16.Ekim 2008 Perşembe günü Ankara/Sincan'daki evinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Prof. Dr. Zahit Aksu'nun cenazesi sade bir törenle kaldırılmıştır. Şair Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi tabutu Sincan Cimşit Mezarlığına birkaç inanca taşımıştır.

"Son gün olmasın dostum, çelengim, top arabam,  
Alıp beni götürsün tam dört inanmış adam."

### **Zahit Aksu İçin Osmaniyeliler Ne Dediler?**

Prof. Dr. Zahit Aksu, görevi icabı Osmaniye dışında kalmışsa da Osmaniye'den ve Osmaniyelilerden hiç kopmamış bir insandır. O da memleketi olan

Osmaniye’de, dostları, arkadaşları ve öğrencileri tarafından hiç unutulmamış, daima hayırla anılmıştır.

Babasından miras kalan 2342m2 bahçesini ve maaşıyla yaptırdığı evini, Osmaniyeli özürlü çocukların topluma kazandırılması için Hacı Bestami Aksu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi olarak 1994 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamıştır. Babasından kalan arsanın bir kısmını da şimdi Hacı Bestami Aksu Rıdvan Camii olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağışlamıştır.

Prof. Dr. Zahit Aksu, özellikle Erzurum/Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi iken Osmaniyeli öğrencileri maddi ve manevi olarak daima himaye etmiştir.

Bakınız, Osmaniyeli arkadaşları, dostları ve öğrencileri onun için neler demiştir:

**Sükrü Arıkan (Emekli İmam-Hatip Okulu Müdürü):** “Annesi Muhterem hanım teyzemin kızı idi. Zahit Aksu, cesur ve bilge bir babanın, muhterem bir annenin evladı idi. Ailesinde Zeki hariç; Zahit, Ülfet, Bereket, Fazilet, Selamet isimlerinin hepsinde ‘T’ harfi vardır. Bu harfler herhalde “Müttaki” kelimesindeki manayı ifade ediyor. Birbirine bağlı bir aileyi anlatıyor.

Babası Hacı Bestami Aksu beyefendi, Kazanlı Hoca dediğimiz Türkistanlı Hacı Mansur Efendi’den feyz almış, Arapça bilgisi sağlam ve bilgisiyle yaşayan bir kişiydi. Bulunduğu çevreye huzur verirdi. Gülmeyi ve güldürmeyi severdi. Annesi Muhterem Hanım da mütebessim idi.

Eskiden iyi hocalar aynı zamanda geçerli ve özel meslek sahipleri idi. Bestami Hoca birinci sınıf marangozdu. Envarülhamit Camii’nin minberi onun elinin bereketi idi.

Bestami Hoca’nın oğlu Prof. Dr. Zahit Aksu çocukluk arkadaşımdı. Gerçek ilim, sahibini aziz eder. O da babası gibi aziz idi. Âlim olmak kolay, adam olmak zordur. Bilgisini yaşamayan âlimler onun altında ezilir. Zahit âlim ve düzgün bir insandı. Bilgisini yaşayan adam gibi adamdı. Mütevazı idi. Hacdan gelince ziyaret ettim. ‘Görmeden öğrenilmezmiş’ dedi.

Osmaniye’ye her gelişinde mutlaka Kız İmam-Hatip Okuluna gelirdi. ‘Türkiye’de yapılabilecek en iyi işin birincisi ile uğraşıyorsun’ der, bana iltifat

ederdi. Toplumunu düzenlerin ve bozanların başında hanımların olduğunu söylerdi.

Eskiler; 'Adam ölür ünü kalır, öküz ölür gönü kalır' derdi. Peygamberimizin 'Bir âlimin ölümü bir âlemin ölümüdür' hadisiyle işaret edilenler, Kur'an-ı Kerim'de, Duhan Suresi 29.ayette belirtilen 'gökteki âlemin ağıt' yaktığı kişiler her halde Zahit Hoca gibilerdir. Güzel bir kardeşimizdi. İnşallah babasıyla ve sevdikleriyle beraberdir."

**Muzaffer Teke (Tekeler Ticaret):** 1951 yılında Osmaniye Ortaokulu sondaydım. Zahit Aksu ve Salih Sefa Yazar'la beraber aynı sınıftaydım. Hatta onlarla aynı sırada oturmaktaydım.

Bir gün derste Zahit'in gizli gizli bir kitap okuduğunu gördüm. 'İskilipli Atıf Hoca Nasıl İdam Edildi?' adında bir kitaptı. İskilipli Atıf Hoca şapka inkılâbına karşı çıktığı için İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmış ve idam edilmiş bir din adamıydı.

Zahit okuduktan sonra kitabı ben aldım. Okumaya başladım. Kara Kemal diye meşhur Okul Müdürümüz gördü. Kitabı elimden aldı. Bu kitabın yasak olduğunu anlattı. Kimden aldığımı sordu. Ben de Zahit'ten aldığımı söyledim. İkimizi de disipline verdi. Bana Tekdir cezası, Zahit'e 3 gün okuldan tard cezası verildi.

Zahit hocayla çok sık görüşürdüm. Erzurum'da iken de yanına giderdim. Mütevazı bir kişi idi. Odasının girişindeki levhada sadece Zahit Aksu adı yazılı idi. Unvanını yazdırmamakta idi."

**Nihat Ezici (Emekli İmam-Hatip):** "7 Ocak İlkokulu'ndan ve Müeüülük Kur'an Kursu'ndan arkadaşımıydı. Envarülhamit Camii'nin önündeki Müftülük Kuran Kursu'na gidiyorduk. Hocamız Ahmet Çardak'tı. Zahit çok hareketli idi. Kur'an Kursu'nun önündeki su kuyusu çay taşlarından örülü idi. Kuyuya bir dakikada iner ve çıkardı.

Yazın Zorkun Yaylası'na göçerken ineklerimizi sürerek götürmek bize düşerdi. Evleri Bahratın gözündeki idi. Komşuları; Müftü Mustafa Yazar, Envarül Hamit Camii İmamı Ali Rıza Genç, Müezzini Ali Arpacı, Hocasadelardan Önal Arıkan ve Şükrü Arıkan idi.

Ben Halep'teki Şabaniye Şeri İdadisi'ne gittim. Orda eğitimini tamandıktan sonra Şam Farfur Eminiye Medresesi'ne geçtim. Benden sonra Zahit te Halep ve Şam Medreselerine gitti. Oralardan ders aldı.”

**Ahmet Ünal (Hacı Bestami Aksu Zihinsel Özürlü Çocukları Eğitim Kurumu Derneği Başkanı):** Prof. Dr. Zahit Aksu, Ali Ağebeyimin hanımının dayısı, Şükrü Ağabeyimin İslami İlimler Fakültesinden hocası, benim de Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olduğum yıllardan beri yakından tanıdığım, bir akrabası gibi yakınım.

Prof. Dr. Zahit Aksu, maaşıyla yaptırdığı evini Özürlüler Okulu şartıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamıştı. Hatta bu okul için bağışladığı kendi evi yetersiz olduğundan, okulun yanında bulunan kendisine ait üç parseli kardeşlerinin üç parseli ile birleştirerek daha güzel bir okul yapılması şartıyla Milli Eğitim Bakanlığına hibe etmiştir. Ama bütün iyi niyetli girişimlerine rağmen bu amacını gerçekleştiremediği için gözü açık gitmiştir.

Prof. Dr. Zahit Aksu çok kibar bir insandı. Her Osmaniyeliye kapısını açardı. Ben Erzurum'da öğrenciyken ne zaman yanına gitsem kapıda karşılardı. Kapıya kadar da uğurlardı.

Osmaniye'ye geldiğinde yanına giderdim. O da muayenehaneme gelirdi. Üslubu çok zarifti. Mütebessimdi. Düşüncelerini tane tane söylerdi. Tam bir hoca gibiydi.

Bayram tatili için Osmaniye'ye geldiğinde, bir sohbetimizde Türkiye'de bayram aylarında trafik kazalarının çoğalmasından çok müteessir olduğunu belirledi. O bayramda da trafik kazalarından 60'tan fazla insan can vermişti. Bu habere tahammül edemedi. “Bayramlarda insanların trafiğe çıkması şeran caiz değildir” diyerek masum bir fetva ile üzüntüsünü dile getirdi.

**Berat Arslankurt (Hacı Bestami Aksu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi Müdürü):** Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 1994'te açılmıştır. Okulumuzda zihinsel engelli Osmaniyeli 18 öğrenci vardır. 1 Müdür ve 7 Öğretmen görev yapmaktadır.



Hacı Bestami Aksu'ya ait 36.000m2 arsadan Prof. Dr. Zahit Aksu'nun payına düşen 2342m2 üzerine maaşıyla yaptırdığı evini bu okul için bağışlamıştır.

Okulumuzun kuruluş amacı zihinsel özürlü çocukların eğitimidir. Osmaniye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özürlüler Okulu olarak merkezde tektir. Bir okul da Kadirlidedir. Okul açıldıktan sonra kendisi de 5 defa ziyaret için gelmiştir.

Biz Devlet okulu olduğumuz için öğrencilere ücretsiz eğitim vermekteyiz. Her öğrenciyi akşamları bir servisle evlerine teslim etmekte yani yarı pansiyon hizmet vermekteyiz.

**Adem Yıldır (Osmaniye/Zafer Camii İmam-Hatibi):** “Rahmetli Zahit Aksu'yu 1995 yılında hacda tanıdım. Ben Diyanet hacılarının grup sorumlularından dım. Zahit Hoca da herhalde Adana'dan katılmıştı. Çok iyi bir insandı. Osmaniye'li hacılar ona sorular sorardı. O da her soruyu cevaplardı.”

**Recai Çomu (ARDEM Dersaneleri Sahibi):** “5 yıla yakın kaldığım Erzurum'da hemen her hafta evine giderdim. Bizim sıkılmamamızı isterdi. O yüzden yiyeceklerimizi kendi odasında ikram ederdi.

Önal Arıkan Bey benim hem hocam, hem de Dersane ortağım idi. Zahit Hoca da hacca gitmek için Dersane'ye Önal Hocamla helalleşmeye gelmişti. Önal Hocam ona Müslümanların bugün ne durumda olduğunu sorunca 'Kıyafetimize ve davranışlarımıza bakarsak Hıristiyanlardan çok farkımız kalmadı' diye cevap verdi.”

**Mustafa Özkan (Emekli İmam-Hatip):** “Bir kız öğrenciyi İmam-Hatip Okuluna eliyle kaydettirdi. O öğrenci İmam-Hatip Okulu'ndan mezun olduktan sonra Erzurum/Atatürk Üniversitesi'ni kazandı. Kaydını yaptırmak için Erzurum'a onunla beraber iki defa gittim. Her ikisinde de bizimle çok ilgilendi.

Rektör Hürşit Ertuğrul döneminde Üniversiteye başörtüsü ile girmek yasaklanmıştı. Bizim öğrenci de başörtülü idi. Üniversite girişinde bekletildi. Prof. Dr. Zahit Aksu, ne yapacağını bilemedi. Çaresiz ve çok müteessir idi...”

**Ali Güney(Öğretmen):** “Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğrencisi idim. 1975'te Fakülte'ye kaydolmak için Erzurum'a gittim. Öğrenci

kredisi alabilmem için benden kefil istediler. Çaresizdim. Bana kendisi kefil oldu. Mutlu oldum.

O bir Osmaniye sevdalısı idi. Osmaniyelilerle maddi-manevi her konuda ilgilenirdi. Ben hemen hemen her hafta evine giderdim. Gitmezsem ve ziyaret etmezsem kızardı.

Üniversitede olaylar çoğalmış, öğrencilere baskılar artmıştı. Bunaldım. Evine gittim. Okulu bırakmak istediğimi söyledim. İtiraz etti. 'Okulu başkalarına mı bırakacaksın? Osmaniye çocuklara hizmet etmeyecek misin?' dedi. Onun sahip çıkması ve cesaret vermesiyle okula devam ettim. Okulumu bitirdim. Öğretmen olarak Osmaniye çocuklara inşallah onun istediği gibi hizmet ettim."

**Mehmet Çetinkaya(Öğretmen-Osmaniye Türkocağı Başkanı):** Prof. Dr. Zahit Aksu, Osmaniye'nin yetiştirdiği kıymetli bilim adamlarımızdandır. Ona vefa göstermek için Türkocakları Genel Merkezi Türk Yurdu Dergisi Özel Sayısı çıkaracaktır. Türk kültürüne ve İslam hukukuna hizmet etmiş bir büyüğümüzün Osmaniye olması bizim için bir ayrıcalıktır. Onun Osmaniye yönünü anlatmak bizim için görev olacaktır. Ayrıca ailesinin hayır hizmetlerinden olan Hacı Bestami Aksu Özürlüler Okulu'nun bulunduğu Mehmet Akif Mahallesiindeki 8042 no'lu sokağa adının verilmesi için Osmaniye Belediye Başkanlığına müracaatımız vardır."

**Mustafa Eroğlu (Emekli Öğretmen):** "Erzurum/Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. Bir yıl kadar da İslami İlimler Fakültesinde okudum. 5 yıl Erzurum'da kaldım. Prof. Dr. Zahit Aksu bir Osmaniye sevdalısı idi. Bize her zaman Osmaniye'yi sorardı. Osmaniyelilerin abisi idi. Osmaniyelileri hemen her hafta evine davet ederdi.

Milli duruşu olan bir kişiliğe sahipti. Erzurum ÜLKÜ-BİR Başkanı idi. O zamanlar bize 'Türk müsün, Müslüman mısınız?' diye sorulurdu. Biz de bunu ona sorduk. Zahit Hocam; 'Biz Türk yaratılmışız. Müslüman olmuşuz. Türk olmak külli iradedir. Müslüman olmak cüzi iradedir' derdi. Vefatını duyunca onun için bir şiir yazdım.

**HAKTAN GELEN HAK'A GİDER**

Güzel insan Zahit Hocam,

Yürüdün sen Hak'a doğru.

Bize düştü keder ve gam,

Yürüdün sen Hak'a doğru.

Osmaniye memleketin,

Türk İslam'dı etiketin,

Yaşayacak emanetin,

Yürüdün sen Hak'a doğru.

Hizmet verdin yüze, bine...

Yüz vermedin asla kine,

Gitmek için sevdiğine,

Yürüdün sen Hak'a doğru.

Dilsizlerin dili oldun,

Yolsuzların yolu oldun,

Teslim olup kulu oldun,

Yürüdün sen Hak'a doğru.

Seven gönül kin tutmaz ki,

Çağrılmadan kul gitmez ki,

Yürünmeden yol bitmez ki,

Yürüdün sen Hak'a doğru.

Güzel insan güzel yaşar,

Hakkı söyler Hak'la coşar,

Yorulmadan yollar aşar,

Yürüdün sen Hak'a doğru.

Sevgi ektin, sevgi biçtin,  
Allah için serden geçtin.  
Gerçek vatanına göçtün,  
Yürüdün sen Hak'a doğru.

Suyun aktı, temiz aktın,  
İnsanlara güzel baktın,  
Zaten O'na varacaktın,  
Yürüdün sen Hak'a doğru.

Eroğlu'ma oldun rehber,  
Böyle imiş hocam kader,  
Hak'tan gelen Hak'a gider  
Yürüdün sen Hak'a doğru."