

ALİ EKREM BOLAYIR'IN YAYIMLANMAMIS ŞİİR VE MEKTUPLARINDAN

İNÇİ ENGİNÜN

Servet-i Fünün nesline mensup olan ve bu devrede A. Nâdir adını kullanılan Nâmîk Kemal'in oğlu Ali Ekrem, 1913-1933 arası Edebiyat Fakültesi'nde şerh-i mütûn müderrisi olarak görev yapmıştır. Son şiir kitabı *Vicdan alevleri*'ni 1925 te yayımlayan¹ Ali Ekrem'in bundan sonra yazdığı şiirlerinin bir kısmı dergilerde neşredilmişse de kitap haline gelmemiştir². Ali Ekrem hakkında yapılmış geniş bir araştırma da yoktur.

Başlangıçta Servet-i Fünün estetiğini benimseyen, sonra onlara cephé alan, daha sonra millî şiirler yazan, bir ara heceyi deneyen Ali Ekrem'in burada yayımlanan şiirlerinde gazel tarzına döndüğü görülür. Bir gazelini Koca Ragib yolunda yazdığını da belirtir.

Merhum hocam Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, çok sayıp sevdiği Ali Ekrem'in kendisinde birçok mektup ve şiirleri bulduğunu söyleyerek bazlarını yayımlamam için bana vermek lutfunda bulundular. Daha sonra da bir şiir defteri verdiler. Bu şiir defterini Ali Ekrem, Ali Nihad Tarlan'a hediye etmiş ve o da kendi hocası Ali Ekrem'in şiirlerini bu deftere

1 *Vicdan alevleri* hakkında bk. Süleyman Nazif, *Vicdan Alevleri, Servet-i Fünün*, c. 60, nr. 85-1559, 1 Temmuz 1926, s. 98-99.

2 Ali Ekrem *Servet-i Fünün*'da bir hayli şiir yayımlamıştır. Bk. «Kitalar», c. 59, nr. 69-1543, 11 Mart 1926, s. 266; «Talkvim yapraqları»ndan başlığı altında, c. 59, nr. 73-1547, 8 Nisan 1926; s.... nr. 75-1549, 22 Nisan 1926, s. 359; nr. 77-1551, 6 Mayıs 1926, s. 390-391; c. 60, nr. 79-1553, 20 Mayıs 1926, s. 7; nr. 87-1561, 15 Temmuz 1926, s. 134; nr. 90-1564, 5 Ağustos 1926, s. 183; c. 62, nr. 97-1571, 23 Eylül 1926, s. 302; nr. 100-1574, 14 Teşrin-i evvel 1926, s. 338; «Bahar», c. 60, nr. 80-1554, 27 Mayıs 1926, s. 19; «Kitâbe», c. 60, nr. 84-1558, 24 Haziran 1926, s. 94; «Bahçe meraklısı», c. 61, nr. 91-1565, 12 Ağustos 1926, s. 198; «Mütareke senesi yazılmış bir gazel», c. 62, nr. 93-1567, 26 Ağustos 1926, s. 226; «Gazel», c. 62, nr. 95-1569, 9 Eylül 1926, s. 262.

kaydetmiştir. İlk sayfaları dolu olan bu defteri merhumun kitaplarının toplu olarak bulunduğu Süleymaniye Kütüphanesi'ne vereceğim.

Bu mektup ve şiirleri hocamın sağlığında yayımlamayı ummuştum fakat kismet olmadı. Şimdi bu defterdeki şiirlerin yayımlanmasını kendi hocasına ömrü boyunca sonsuz bir saygı ve sevgi beslemiş olan merhum hocamın bir vasiyeti gibi görüyorum ve Farsça olan bir gazel dışındakileri kendi adına yayımlanan bu eser için veriyorum.

12 Kânunsâni 930

Sevgili oğlum Nihâd'ım

Bizim gazele iki beyit ilâve, siirin bir, iki yerini de tashih ettim. İhtimal ki bir gün gelir bu gazelciğimi hangi hâlet-i ruhiyeye mazhar olduğumu da tasrîh ederek sen nesrettirirsin. Bari şekil-i ahirkat'isi elinde bulunsun evlâdim.

Ali Ekrem

GAZEL

Biz bu mugfil gülşenin çok nev-nihâlin görmüşüz
Sarsar-ı gamdan kırılmış yâl ü bâlin görmüşüz

Gonca-ı reyyân-ı ikbâl olmadan gül-tâb-ı şevk,
Anda zehr-i dehrin en bî-tâb hâlin görmüşüz;

Kalbi viran eyleyen erbâb-ı zulm ü şiddetin
Gûşe-i viranede muzlim melâlin görmüşüz.

Cehre-i nûr-ı hakikat gâh mestûr olsa da
Cünbüş-i nâz-ı lihâfindan hayâlin görmüşüz

En muallâ zirve-i câh u celâlin bağıteten
Çâh-ı idbâre yıkılmış acz-i lâlin görmüşüz

Görmüşüz, firavnlar, Nemrudlardan müstebid
Eşkiyâ-yı hakkın âsâr-ı zevâlin görmüşüz!

Ejder-i sad halka-ı kuvvetle mahfuzu'l-hudûd,
Bin defîn-i kahr u zûrun inhilâlin görmüşüz!

Sökmüş, atmış ka'r-ı nahvetten cibâl-i laneti,
Kudretullah'ın ebed-peymâ celâlin görmüşüz!

Rind-i âli-meşrebiz Ekrem değişmez hâlimiz,
Înkilâbin gerçi pek çok mekr ü âlin görmüşüz.

Bir celî sîret, kerimü'n-nefs merd-i hikmetiz;
Gûse-i vicdanda Allah'ın kemâlin görmüşüz!

5 Kânunsâni 1930

(Bu mektubun altında Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan'ın el yazısıyle «Darülfünûn teşkilâtının açığa çıkarılmak şayısı üzerine yazılmıştır» notu bulunmaktadır.)

3 Temmuz 933

İki gözüm Nihad

Dün Siret çıktı. Bittabi kendisine son gazelimi okudum.

Seyyidü'l-ebrâra nevvâr intisâbım var benim

mîsraindaki «nevvâr» sıfatını beğenmedi, hakkı da yok değil. O mîsraî söyle tashîh ettim :

Bâb-ı mahbûb-ı Hudâ'ya intisâbım var benim

bir de

Hak-fişân gencine-i yevmü'l-hesâbım var benim

mîsraindaki «fişân» da (nun) ile «nişân» oldu. Malum-ı şerîfin ola. Bugün terziye gidiyorum. Gözlerinden öperim oğlum.

Ali Ekrem

Az daha unutuyordum. Dün Siret yeni bir gazelini getirdi, ben de bu sabah ona bir nazire kıvırdım. Kendisine götürdüm, bayıldı; bilmem sen de bayılır misin? Sizler böyle bayıla bayıla nihayet ben ayılacağım. Yani bütün takdir ve tahsinlerinizde yüzde yetmiş sâika-i muhabbet bulunduğunu anlayacağım amma, o zaman zaten iş işten geçmiş, şâir-i gafile büyük baygınlık zamanı gelmiş olacak!

GAZEL

Ah, bir hicrân olur her vuslat-ı cânnin sonu,
Bir belâ ender belâ her aşk-ı cânnânin sonu.

Merci'-i dünya nedir? Bir leyl-i meshûf-ı memât,
Bir gurûb-ı rûhdur her fecr-i tâbânın sonu.

Hiç bir cemîyyet-i hâtırla olmaz kâm-yâb
Rîze-i hâk olmadır fikr-i perişânın sonu.

Dinle feryâd-ı vücûdu mahrek-i ecrâmdan,
Tâ ebed gelmez mehîb âheng-i devrânın sonu!

Âhdır, feryâddır, gülbânk-ı rûh-ı zârdır
Aslı tîyn-ı derd olan biçâre insanın sonu

Eylemez lâkin güneş kalbinde nûr-ı Hak gurûb,
Vuslat-ı dîdardır her türlü hüsrânın sonu

Iztırâb-ı ehl-i dil aynen Kemâlullah'dır,
Var mıdır, hâşâ, büyük gufrân-ı Rahman'ın sonu?

Eşkiyâ-yı dehr için bahr-ı fenâdir âkîbet,
Ancak ebrâr-ı Huda'nındır bu tufanın sonu!

İşte tarih-i cihân: her safhasından âşikâr
Bir zalâm-ı tihe batmış kanlı şeytanın sonu...

Merd olan bir zillet-i dünyâya etmez iltifât,
Gelse dünyanın sonu, gelmez bu imânın sonu

Çigne etbâk-ı semâyı, geç şumûs u encümü,
Yoktur Ekrem Hak için şeh-râh-ı vicdânın sonu!

3 Temmuz 933

5 Temmuz 933

İki gözüm Nihad'ım,

Yine biz coştuk. Al sana bir gazel daha! Koca Ragîb gibi yazmak istedim ama, bilmem «gibi» oldu mu? Tabîî ben yine benim, elverir ki

tarz u edâda muvaffakiyet göstermiş olayım. Bakalım sen ne diyeceksin? Tenbellik etme de fikrini yaz. Bir de Pendik'e gitmek istiyordun, ne zaman gideceksin? Haber ver ki tevâli etmesi pek muhtemel olan yeni «gibi»leri evinin adresine beyhude göndermiyeyim. Biz insallah pazar günü Arnavutköy'ne gidiyoruz. Gözlerinden öperim oğlum.

Ali Ekrem

Dün Merinos'a giderek on lirayı verdim. Esvap iyi oluyor galiba.

Koca Ragib gibi

Deniyü't-tâb olan kurtulmaz asla itiyadından,
Sökülmmez pençe-i himmetle süfliyet nihâdından

O bir Yusuf da olsa zâhir-i simâ-yı âniyle
Çekilmez, kurtarılmaz çâh-i rûh-i llevs-zâdında

Cihân şirâze-bend-i dest-i irfândır, kitabında
Tebârüz eylemez bir nokta nâdânî midâdından.

Safâ-yı cân-ı erbâb-ı kemâl âyîn-i fîtrattır,
Edânî-meşrebân mahrûm olur kalb itimadından.

Kalır vecd-i nedamet tâ ebed müstagrak-ı zulmet,
Hemân aksetmesin bir sâye vicdânın sevâdından,

Küdâret vermez enzâr-ı riyâ ayîne-i Hakk'a
Doğar vech-i hakikat safvet-i kalbin reşâdından

Hayatın zevkini muzlim-nijâdan derk kabil mi?
Ne anlar çeşm-i nâ-bînâ ziyânın imtidâdından?

Fem-i ef'i-menis sad zehr-i katil dökse de düşmez
Hümâyûn bâl-i istignaya bir katre fuadından!

Ne hırs-ı ömr-i bî-pâyân ne havf-ı tifl edâ-yı mevt,
Kâlin humhâne ârı âlemin kavn-ü fesâdından

Bütün nâr-ı hakikat, hüsn-i hilkat, rûh-ı bâkîdir
Hüdâ-yı kün-fe-kânın cûş eden arş-ı murâdından

Bu şı'r-i hikmet ü irfân-ı revnak-dâra ey Ekrem,
Revân-ı pâk-i Ragîb resha-rîz oldu sedâdından

4 Temmuz 933

Yüreğime

Sevgili oğlum Nihad'a

Nasır mı bağladın hınzır yüreğim?
Yetmiş yıla yakın zamandır hâlâ
Çırpinır durursun hiç dinlenmeden,
Sana dense gerek çelikten belâ!

Evet, bir çelikten doğülmüş
Üzülmez, kırılmaz kanlı madensin
Sen de benim gibi katı yürekli,
Sen de it canlısının bendensin

Hakaret mi ettim? Sen hakarete
Alışksın yavrum: Bin tekme yedin
Şu katır felekten hiç aldırmadın;
Tek derdin durmamak, tek işin kendin!

Gün olur, bir solgun çiçekten gûyâ
Ölü benzi görmüş gibi ürkersin
Gün olur, bir kuşun naşını görersen,
İçin için kanlı yaşlar dökersin.

Bazen bir çocuğun gözünde gülen
Küçüük neşeden Hakk'ı duyarsın;
Bazen bir hançerin sapından tutar,
Çevire çevire canlı oyarsın.

Bazen bir kayanın yeşil yosunu
Sana a'lâ gelir çarh-ı ahdardan,
Bazen bir geceden coşan kuzgunluk
Umkunda yaratır bir arş-ı Yezdân.

Gün olur merdâne darâbânınlâ,
Devr-i hâinâtı ihtâr edersin;
Bazen de seytanî ıztirâbinla,
Kudret-i Mevlâ'yı inkâr edersin.

İnsan kafesinde değil, şemâda
 Çırpinsayıdı eğer küçük kanadın,
 Ecrâmi yakardı devr-i semâ'ın,
 Yürek değil, bürkân olmalı adın!..

Lâkin bu hallerin hep birer yalan,
 Hep birer tevehhüm ey kanlı yürek,
 Sen yalnız kendinin yâr-i cânisin,
 Geçmez bir sâniyen senin severek

Sen değil misin ki ince bir nağme
 Duyunca titrersin tâ can evinden?
 Rikkatin belki de hüzn-i Hudâ'yı
 Yaratır, vahdet-i âyinesin sen;

Fakat yine sensin ki hüsn-i mutlak
 Nezdinde firâş-ı vuslattan doğar;
 Sensin ki o lanet dolu adalen
 Her takallusunda bir ismet boğar!

Sen değil misin ki baygın bir gözden
 Bir ruhu kavuran meâl alırsın?
 Sen değil misin ki soluk bir dudak
 Görünce hilkatten meâl alırsın?

Fakat yine sensin ki bir bıçağın
 Altında cân veren bir genç kız için
 Dersin: Keşke böyle ölüp gitmeden
 Evvelce yapsayıdı benimle düğün!

Sen bozdun hilkatin feyz-i cûşunu
 Sen çektin dünyaya Gazabullahı
 Sana ben ne desem azdır, kanında
 Coşar bu âlemin baht-i siyaha!

Sen ki kâinatın halecânından
 Nasîb almış gibi çarpar durursun;
 Sen ki fezâlara eren başını
 Kürelerde taştan taşıa vurursun

Sen ki mel'un mel'un gülen haikat
 Yüzünü en siyah yalandan sezer,
 Sen ki cihân cihân ölen viicûdun
 Şeytan gibi adem-gâhında gezer

Bir sırrı mecnûnsun! Senin adına
 Yürek değil, lanet demek gerekti!
 Sen olmadan evvel ezeliyette
 Belki her zerre bir âşık yürekti...

Sen ki güneş gibi yanın cihâni,
 Sen ki esmâ gibi cehennem taşı
 Kalb-i meşîyyetsin, Allah'ından bul
 Sen ey insanlığın kızıl belâsı!

28 Şubat 934

GAZEL

Ne dersin ey gözüümün nûr-ı ibtihâci Nihâd,
 Niçin bu mertebe coşkun bilir misin «üstâd?»

Nasıl bu kışta kıyamette bülbü'l-i ilhâm
 Eder bahâr-ı cenânda hutbeler irâd?

Gazel-tırâz oluyor, mest-i câm-ı hüsn-i ezel,
 Peri-i sî'r ile hem-bezm-i neşve ber-mu'tâd.

Vücûdu dondu soğuktan, fakat cenâni sıcak;
 Yanar, yanar mütemadî o kalb-i muhtezâd!

Bütün tecelli-i rûhum siyah bir hicrân,
 Bütün nasîbe-i ömrüm bûlend bir feryâd:

Babam, vatan, iki evlâdım; işte kalbimden
 Ölüp ölüp doğan elvâh-ı fitrat-ı nâşâd.

Demek ki ben iki ulvî şehîd için her ân
 Vakur mersiye-i rûhu eylerim insâd;

Demek ki cân iki masuma türbedâr-ı hazîn,
Elîm sevk ile etmekte cüst ü cû-yı miâd

Bükâ-yı kalbimi çok görme artık evlâdîm,
Hurûş-ı mâtemî «Ekrem»den etme istibâd.

7 Şubat 932

GAZEL

Benim bugün yaşayan bir dil-i melâlim var,
Şuûn-ı âleme karşı bülkâ-yı lâlim var.

Kapanmış üstüme bir âsmân-ı zulmânî,
Ne bir sühâ-yı ümmidim ne bir hilâlim var.

Cinân rencimi seyretse ıztırab ağlar,
Sürûru inletecek nefha-ı kelâlim var.

Çöker, çöker bütün âfâk zâr-ı vicdâna.
Nigâh-ı ye'sime âyîne bin zılâlim var...

Haramdır bana ömrümde en küçük neşve,
Çökük hayatım için bir gam-ı helâlim var.

Cevâmi-i kaderin her birinde rûhum için
Ezan-ı hüzn okuyan bir yanık Bilâlim var.

Bu acz-i vâkif-ı hîçi ile dimâgında
Cihâni mahvedecek özge ihtilâlim var.

Zaman zaman o kemâl ü cemâl-i mutlakdan
Nasîb alıp feverân eyleyen celâlim var!

Bu âlemin aşamam zirvesinden ey «Ekrem»,
Fezâda fahm-ı cehennem-nüma tilâli var!..

29 Tesrin-i evvel 932.

GAZEL Kİ BEN BEĞENMEDİM

Her dem cinân-ı âşika bir hoş emel gelir,
Lâkin emel gelince de mutlak kesel gelir.

Yetmez cünûnu zabit için âveng-ı asmân,
Bağlansa kehkesân ona bir ince tel gelir!

Bir âfiyet dilencisi oldukça fikretin
İdrâk-i zâr zârına ancak ilel gelir.

İnsan, zaman olur ki kalır zerreden hakîr,
Bir katre can mihnetine bir cebel gelir.

Renc-i hayata ben de giriftâr-ı dâimim,
Zannetme tab'-ı şîrime lâkin halel gelir:

Şîrim benim enîse-i rûhumdur, en hazîn
Ânimda şîrimden bana şevk-ı ezel gelir.

Dîdâr-ı yâr, cilve-i aşk-ı Hudâ-nümûn
Şîrimden inkişâf ederek bîbedel gelir.

Bazan lisan-ı kalbime, sermest-i incilâ,
Manzûme-i güzide-i Kur'an-mesel gelir;

Gâhî nûhüfte-hüsн ü semavî-likâ, güzîn,
Nâzende cehre bir mütevahhis gazel gelir.

Hayfâki şîrimin de bugün yok cezâleti
Onunla şî'r-i cânimâ acz-i nemel gelir.

Mir'at-i kâinatta her şey gelir, geçer.
«Ekrem» cihanda geçmeyen ancak ecel gelir.

31 Kânun-ı evvel 932

GAZEL

Yine karşısında firûzân gibi bir mihr-i siyah,
Yine kalbimde hurûşan gibi bir mahşer-i âh.

Geçer âfâk-ı hayâlimden, emel-rîz-i gurub,
Saf saf efvâc-ı siyeh çehre ve tâbende cibah.

Zidd-ı kâmil ne demektir bileyim dersen eğer,
Et muamma-yı hayat-ı beseri istiknâh.

Dil-be-dil yükselen âsâr-ı bülend-i irfan
Mevc ber-mevc eder âfâk-ı mezâhirde şinâh;

Levs-der-levs açılan ka'r-ı yem-i hodgami
Kûh-ber-kûh urur cevv-i fezâya her gâh.

Ezeli menkabe şelâle-i mebrûr-sevâb,
Ebedî velvele bir kân-ı şerer-pâş günah.

Her gözün cevf-i melâlinde güler bir şeytan
Her dilin ka'r-ı celâlinde durur bir Allah!

Öyle fevvâre-i berceste ki feyz-i vicdan
Sanki her katresi bir sâbite-i arş-ı nigâh;

O kadar mest-i denâet ki gurûruyla beser
Zanneder hîlkati mevrûs-i peder, kendini sâh!

Derd tıynet, belâ başta, emel bîpayan,
Gidiyor leşker-i cân menzile hâh u nâhâh;

Gidiyor, lâkin onun kâfile-i rencile
Zevk-ı dil nağmeli bir rûd-ı hayalî hemrah.

Ne cedelgâh-ı belâdır şu cihan-ı mihnet,
Ne yaman kasr-ı safâdır şu büyük işretgâh!

Ey sen, ey fîtrat-ı mebrûre-i Molla Sîret,
Ebedî kudrette Kur'an-ı cihan şanlı güvâh;

Ey sen, ey zillet-i mel'ûne-i cism u sûret,
Mutlaka Hâlik-ı can senden eder istikrâh!

Bu tesadümgeh-i ezdâd arasında «Ekrem»
Âh bilsem ne zaman kurtulacak ömr-i tebah?

GAZEL

NAZİRE

Sensin benim ey yâr-ı ezel-tâb, ilâhim
 Âyîne-i ânındır olan ma'bed-i âhim

Çeşmimde ölüm rengi tutan hasret lerzan
 Meqrûh-ı elem kalbime giryende-gû âhim

Meh-sâye-i nâzinla ziyadar-ı mahabbet
 Sehrâh-ı ilahî gibidir zulmet-i râhim

Yıldız gibi sen hüsn-i sevâbinla doğarken
 Dâmâsına lerzende düşer aşk-ı günahım

Bir hüsn-i muhayyel gibi nâzende edâsin
 Bir hüsn-i muhayyel ki bütün fâciagâhim

Bir cilve-i şevkinla gelir vecd hayatı
 Encüm-per olur magrib-i âlâm-penâhim

Bir sâbite-i hüzne döner dîde-i aşkim
 Sensiz dolasır nâmütenâhîyi nigâhim

Bîtab-ı teneffüs düşerek pâyine ölse
 Bilmem beni söyler mi şu âyin-i siyahım

Tanzîr-ı samîmiyyetine Sîret'in Ekrem
 Kâdir mi olur hiç benim si'r-i tebâhim

21 Şubat 933

GAZEL

Eden füshatserâ-yı mülk-i Rabbânîde bir seyran
 Kahr sun'-ı bülend-i Kibriyaya tâ ebed hayran

Fezâ-yı lâtenâhîde tecelliyyâta müstagrak
 Eder bitmez tükenmez mazhar-ı bîdâr-ı hak seyran

Şümûs-ı feyz-i vahdet müstakarrından hümâyun-bâl
Olur gûyâ fezâ-yı hüsn-i mutlak cevvine perrân

Bütün zerrât-ı hilkat dilnişan-ı kudret-i Mevlâ
Gezerler kâinat-ı hüsnü râh-ı aşk ile sekrân

Tecelligâh-ı hikm-i serteser ezdâddir âlem
Siyah ejderleri bağlar fürûzan-dîde-i şîrân

Ebâbil-i kazâdan ff'l-i zulme yoktur isitihlâs
Yarar kûh-ı bülendi sey olunca dâne-i bârân

Demadem lâşe-i dünyayı dişler fevc fevc eşrar
Cihan mahvolsa bitmez savlet-i cû'-i cihan - hârân

Hudânin arşı titrer lâmekân feryâd-ı rûh eyler
Suûd ettikçe yerden âh âh sîne-i virân

Ne rütbe olsa bîdâd-ı beşer umman-nisâr-ı leyîl
Olur ol mertebe şems-i uluhîyet adalet-rân

Tutar tarih-i insaniyyeti ibretnümûn-ı Hak
Nice Nemrud u Firavn'ı urup mahveylemiş devrân

Garîk-i nûrdur dil-teng-i zulmet olmaz ey Ekrem
Huda-yı lâyezal aşkıyla sermest-i safâ yârân

29 Şubat 932

SİRET'İN GAZELİNE NAZİRE

Kâf-ı belâ-yı himmete anka-yı kudretiz,
Füshatserâ-yı gamda sütûn-ı resanetiz,

Emvac-ı hâdisât-ı felek pâyımızdadır,
Arş-ı Huda'ya ma'kes olan kûh-ı rif'atiz!

Hayran bakar cebînimize çesm-i aftâb,
Bir ser bülend şâhika-ı âdemiyyetiz.

Titrer nigâhimizla bizim encüm-i semâ,
Evreng-i dilde şâh azamet mihr-i şevketiz.

Vicdanımızdır ayine-i nazre-i Huda,
Müstagrak-ı zevahir-i elmas-ı vahdetiz

Hançerlemekle kalbimiz ölmez, ecel kadar
Ednâ mehîne karşı da sahib-i mekânetiz.

Kan doldu gitti bağırmiza bin cerihadan,
Her gün kan ağlamakla taşar kenz-i mihnetiz;

Amma hulûs-ı kalb ile hâlâ garîk-ı şevk,
Bir duzehî behîtte dem-sâz-ı rahatız.

İğrenç infisâh-ı beser, zümre-i kilâb
Dünyayı tutsa biz yine ferd-i sekinetiz

Gördük zevâlini nice hunhar ejderin,
«Ya arz-ı abla'î» yı duyan gûş-ı hikmetiz!

Uzman-ı levsden bize bir katre sıçramaz,
Dâmân-ı arş-ı hakda sühâ-yı beraatiz.

Vurdukça kalbimizdeki safvet derin derin,
Biz kendimizde Hakkı duyan yâr-ı hilkatiz!

Varlıkla yokluğun arasından zaman zaman
Tâbân-ı cemal-i kudrete mirat-ı hayretiz...

Düşmüş min el-ezel reh-i Mevlâ'ya bîfütür,
Kudsî ukab-ı bâdiye peymâ-yı zulmetiz.

Enzâr-ı ârifân, bizi hayretle seyreder,
Celmûd-ı şems-cebhe ve âlem salâbetiz.

Hep secde secde nezd-i İlahîye itilâ
Eyler revân-ı pâk ü mübeccel diyanetiz

Sermest-i aşk-ı hakk ü vatan, âremîde can
Peygûlemizde bir ulu hakan-ı uzletiz

Namık Kemal'in oğluyuz, âlâm-i halk ile
Biçare kâlbî parçalanan abd-i milletiz...

Yandık, tutuştuk uğruna yâr-i hamîyyetin,
Biz ölmeden şehîd-i vatan-ı merd-i himmetiz!

Bir zillet almadan yerin üstünden, altına
Pâk ü bülend-pâye müheyya-yı rîhletiz...

Geldik nazîremizle huzur-ı kerîmîne,
Ekrem garîk-i cebze-i didâr-ı Sîret'iz.

12 Temmuz 932

GAZEL

Ne safâ kaldı ne mey kaldı ne cânân kaldı,
Çürümüş yaprağa benzér kuru bir can kaldı;

Kuru bir can ki sîveyda-yı melâlinde hazîn
Ruhum, avare-i gurbet gibi mihmân kaldı.

O semavâta uçan feyz-i bülend-i ilham,
Bâl-i mecrûh ile bir tâir-i üftan kaldı;

O büyük hakkı sezen cezbe-i lâhûtîden
Bir zîlât-âver-i can fîkr-i perişan kaldı.

Necm-i handan-ı hayatım iki evlâdimdan,
İki, nâzan-ı beka, gehre-i giryân kaldı.

Geçtim âfâk-ı ziyadârı, bugün karşısında
Zulmet-i leyle boğulmuş koca ummân kaldı!.

Şî'r-i dil, şî'r-i emel, şî'r-i hayat etti ufûl,
Her birinden bana bir magrib-i hüsrân kaldı.

Asmân-ı cilve hayâlât-ı safâdan heyhat,
Bir cihan-hâtıra peygûle-i viran kaldı.

O ilahî nagam âyin-i visâl-i dilden,
Ah ah inleyen âvâze-i hicran kaldı!

Âşık-ı âlem olan fitrat-ı nevvârimda,
Âlemin fitrâtı bir zulmet-i imân kaldı...

Hepsi mahvoldu, göküp gitti hayatım Ekrem
Bana lâkin ezeli bir ulu vicdan kaldı!

9 Kânun-ı sâni 933

GAZEL

Demir kolumla peleng-i cihani râm ederim,
Hayatu kendime bir menzil-i meram ederim.

Semâ-yı leyle-i âlâmi nûr-ı kalbimle
Visal-i yare müheyŷâ şeb-i garâm ederim.

Cihan-ı zulmü yakan şems-pâre-i Hakka
Hurus-ı veed-i revanımla ihtiram ederim

Gururu cam-ı helâl addeden dil-i azâre,
Tevâzuu'mla mey-i nâbını hiram ederim.

Eğilmeyen başımın secde-i kiyamıyla
Huzur-ı Hakkda müebbed lika hiram ederim!

Bûlend nâmimi Ekrem cihan-ı mânâda
Celîs-i dilbedil-i zümre-i kiram ederim.

27 Kânun-ı sâni 933

GAZEL

Kudemâ-yı ihvana ithaf

Cihanda hürmet-i eslâf u itimad-ı kadîm
Cenan u fikrime olmuş benim nihad-ı kadîm

Tekâmü'lât-ı tabîiyye aşk-ı ruhumdur,
Fakat bu aşkı duyan bende bir fuad-ı kadîm,

Zaman olur ki bütün bu zuhur-ı âlemden
Cenana hoşter olur en kemîne yâd-ı kadîm

Bu iltimâ'-ı hacalet-nümûn-ı hadisden,
Gelir ukule müreccah sözük remâd-ı kadîm

Hudâ'ya hamd u sena olsun ehl-i vicdana
Emel değil de fezahat, haya murad-ı kadîm

Deniye karşı tekâpûdan ittika-yı necîb
Tutar sahayif-i tarihi bir cihad-ı kadîm.

Zîlâl-ı âleme sedd-i rasîn olup kalmış.
Ecelle-i fuzalâ hep birer reşad-ı kadîm

Ne rütbe etse tahaddîs sahur-ı istibdad
Yîkar kîlâ'ını mutlak hurus-ı dâd-ı kadîm!..

Bilağ-ı hak yoluna vakf-ı cism ü can etmek
Bütün cihani tutan özge ictihad-ı kadîm!

Müebbeden yaşar elbette kâinatında,
Her aremîde cinan bir bülend-i şâh-ı kadîm

Takallübât-ı zamanda semâya istilâ
Şümûs-ı Hakk için Ekrem bir itiyad-ı kadîm.

5 Şubat 933

GAZEL

Ya Rab nedir meali şu dünya mezarinin
Pâyâni yok mudur şu hayat ihtizarının

İnsan şarab-ı hilkati nûşin sanıp içer
Sermestidir hayal-i meraret-güzârinin

Kalbinde igtirab ediyor encüm-i ümmid
Bir mihr-i şevki yok ufk-i intizarının

Eyler meali gökleri lerzan-ı ıztırap
Nakûslarla çinlayan ahengzârının

Bir hande açmamış ona hiç bir sabah-ı aşk
Şâmında can verir şu cihan-ı giryezârının

Lâkin koşar fezâlara teshîre can atar
Şebtâb-ı lerzedârını ömr-i nizarının

Ey nâzenîn cemal-i hakikat, bir ibtisam
Bir nîm tâbı yok mu ilahî izarının

17 Şubat 933

GAZEL

Kim ki nihal-i ruhunu meyve-i aşka tâk eder,
Dest-i dilinde sagar-ı vahdeti handenâk eder.

Cazibe-i şühûd ile sâikalar cihanının
Ka'rına can atar, bütün varlığını helâk eder.

Her ezelî nigah için bir dil-i yar arzile,
Ayine-i vücudunu sine-i çâk çâk eder.

Hâlet-i mest ehl-i hak kalbine giryebâr olur.
Her dil-i gamda Hâhk'ım hüznüne iştirak eder.

Can vererek ebed-likâ vuslata eyler iltihak,
Cevher-i ruh-i pâkini vadî-i dilde hâk eder.

Vehm-i tekevvün-i cihan, zevk-i hayat-ı gafilân,
Rûh-i kerîm-i arifan yokluğâ inhimâk eder.

Ekrem eğer muhibb-i Hakk âdem isen memâti sev:
Mevtten ancak insanın zulmet-i canı bâk eder..

GAZEL

Sevgili oğlum Nihad'a

Hayatın her tecelli-i beyazından alır mâtem,
Garık-i zulmet-i yelda fûrûzân ruh bir âdem,

Bu insan kimdir. Eb'âdin melâlinden mi doğmuştur?
Neden canında ayin-i adem cûşân olur her dem?

Niçin mahrum olur en bîtekellüf zevk-i ömründe?
Niçin mahkûmudur mevt-i hayatın ölmeden akdem?

Bütün magriblerin mânâ-yı târ-i ıztırabından
Nasîb almış derin bir cebhe-i nevvâr u müstahkem;

Bütün maşrıkların elvâh-i nûrânûr-i hüsnünden
Leyâl-i târ-i hicran nûş eder bir fîrat-ı ebkem!

Güler, söyler, görür, anlar; fakat hep bîsuur-i cân,
Bu insan bir kaza-yı bîemandır, bir dil-i mübrem.

Meâlinden urur bir mihr-i muzlim cevv-i idrake,
Melâlinden doğar vicdana sad-feryad bir âlem!

Ne bekler kim bilir umman-ı mechulün kenarında
Bu ulvî çehre, Mevla dide huş-yâr-ı ebed mahrem?

Yıkılmış bilmiyor hâlâ hücüm-i seyl-i ömründe
Müebbed rekzolutmuş heykel-i hicran midir Ekrem?

23 Mayıs 933